

Αγαπητέ Μάνο,

Μια μέρα είχα πάει στο σπίτι του Περικλή . Φάγαμε, παίξαμε και περάσαμε τέλεια.

Α.Ι

Αγαπητέ Μάνο,

Πήγαμε στα κουμπάρικια και παίξαμε . Φάγαμε τoστ με πατατάκια και περάσαμε τέλεια.

Γ.Α

Αγαπητή μου φίλη,

Μια μέρα πριν από πολύ καιρό πήγα στο χωριό και πάτησα σταφύλια με την ξαδέρφη μου. Παρόλο που κουράστηκα , πέρασα πολύ ωραία.

Σ.Φ

Αγαπητέ Μάνο,

Μια μέρα πήγα στο κέντρο με τον μπαμπά μου και τον αδερφό μου κάνοντας ποδήλατο. Πέρασα τέλεια αλλά κουράστηκα. Παρόλα αυτά ,ήταν τέλεια .

Ι.Μ

Αγαπητέ Τίμο,

Μια μέρα πήγα με τον Μέλε στο λουτρό. Κάναμε πολλές βουτιές και πέρασα τέλεια. Όταν φεύγαμε , πήγαμε στην Λευκάδα. Εκεί νοικιάσαμε σπίτι. Ακόμα δεν είχα μάθει να κολυμπάω και ήμουν κοντά στην πισίνα. Η Ζωή με έσπρωξε μέσα στην πισίνα αλλά δεν πνίγηκα.

Α.Σ

Αγαπητέ Φίλιππε ,

Την Κυριακή πήγα με έναν άλλο φίλο μου τον Ηλία στην Ντία με το ιστιοπλοϊκό. Πέρασαμε τέλεια. Μετά πήγαμε στην Εκκλησία και έπεσε μια κουτσουλιά δίπλα στο πόδι του Ηλία. Αυτή την μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Π.Π

Αγαπητέ Περικλή,

Πριν από δύο χρόνια πήγα με τον μπαμπά μου σ' ένα ξενοδοχείο με πισίνα και πέρασα τόσο ωραία που δεν μπορώ να στο περιγράψω. Ήταν πραγματικά τέλεια.!!

Π.Τ

Αγαπητέ Παύλο ,

Πέρυσι είχα πάει στην Νάξο με την οικογένεια μου και πέρασα εκπληκτικά. Έφαγα πολλές πίτσες , βιάφλες και κρέπες. Είδα μια φίλη μου που την λένε Βαλεντίνα . Ήταν οι καλύτερες διακοπές !!!

Χ.Ρ

Με την οικογένεια μου , την γιαγιά μου και τα ξαδέρφια μου , πέρσι πήγαμε στο χωριό μου. Όταν ήμουν στο φουσκωτό και είχα τα γυαλιά του νερού και βούτηξα το κεφάλι μου , είδα ένα μεγάλο ψάρι και τρόμαξα ! πέρασα τέλεια.

Μ.Μ

Αγαπητέ Βαγγέλη ,

Πριν λίγο καιρό πήγα στο φαράγγι του Καρτερού . Είδα πάρα πολλά πράγματα. Είδα ένα ποτάμι , ένα σπιτάκι χωρίς τζάμια.

Λ .Σ

Αγαπητέ Ιωάννη,

Πριν δύο χρόνια πήγα με τους γονείς μου στο Λουτρό με το καραβάκι. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι.

Μ.Λ

Αγαπητή μου Φαίη,

Όταν πήγα να νηπιαγωγείο στις 9 Ιουνίου πήγα με τα παιδιά στην θάλασσα. Λυπάμαι πολύ που δεν πηγαίναμε στο ίδιο νηπιαγωγείο , αλλά χαίρομαι που τώρα πάμε στο ίδιο σχολείο .

Κ.Α

Αγαπητή Μαρίνα ,

Το περσινό καλοκαίρι είχα πάει με την μαμά μου και την ξαδέρφη μου και την αδερφή μου στην παραλία . Πέρασα πάρα πολύ ωραία.

Φ.Σ

Το Σάββατο πήγα στο Παλιόκαστρο. Ήμουν με την οικογένεια μου και ήρθαν ο θείος και η θεία μου . Πέρασα φοβερά γιατί έκανα βουτιές από τα βράχια , κολύμπησα με την μάσκα και είδα ψάρια.

Ο .Π

Αγαπητέ Άγγελε,

Μια μέρα είχαμε πάει στο πάρτι μου και περάσαμε τέλεια . Παιξαμε μπάλα ,είδαμε τον μπαμπά μου που έκανε προπόνηση . Περάσαμε τέλεια . Ήταν μια αξέχαστη μέρα.

Τ.Τ

B2

Αγαπητή μου φίλη από την Αγγλία,

Μια μέρα είχαμε πάει να πετάξουμε τον χαρταετό . Εγώ έτρεχα για να τον ανεβάσουμε . Μόλις σηκώθηκε ένιωσα πολύ ωραία.

A.Φ

Αγαπημένοι φίλοι από την Αγγλία. Μια μέρα έπαιξα μπάσκετ. Έβαλα ένα καλάθι . ένιωσα χαρούμενος.

A.

Αγαπητή φίλη από την Αγγλία,

Μια μέρα που είχαμε πάει διακοπέ , την ώρα που μαγειρεύαμε είδα ένα βουναλάκι. Δεν μπορούσα να αντισταθώ και σκαρφάλωσα, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολο. Τελικά τα κατάφερα να ανέβω !! ένιωσα πολύ ωραία!

A.

Αγαπητή μου φίλη από την Κύπρο.

Μια φορά κι έναν καιρό , πήδηξα με το σκειτμπορντ από ένα μεγάλο σκαλί και ένιωθα χαρούμενος. Συνέχιζα να κατεβαίνω από μεγάλα σκαλιά.

Δ.Γ

Αγαπητή φίλη από την Γαλλία ,

Μια μέρα πήγα στην εξοχή και είδα ένα μεγάλο δέντρο. Προσπάθησα και δεν κατάφερα να ανέβω πάνω του. Μέσα από πολλές προσπάθειες τα κατάφερα. Ένιωσα πολύ όμορφα.

Δ.

Αγαπητέ φίλε από την Ολλανδία,

Όταν ήρθε ο ξάδερφος μου στο σπίτι μου, κατεβήκαμε κάτω στον δρόμο και παίξαμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Έβαλα τα πιο πολλά καλάθια . τότε ένιωσα χαρά και περήφανος για εμένα. Στην αρχή δεν μπορούσα αλλά μετά τα κατάφερα. Αυτή ήταν η ιστορία μου.

Δ.

Αγαπητή ξαδέρφη από την Γερμανία,

Μια μέρα είχα πάει στο μαγαζί της θείας μου. Εκεί έχει ένα πάρκο. Ανάμεσα στις κούνιες έχει δύο δέντρα. Στο ένα δέντρο ανεβαίνω. Όταν ανεβαίνω νιώθω μεγάλη χαρά.

Με αγάπη Ε.

Αγαπητή φίλη από την Ιαπωνία,

Κάποτε όταν ήμουν ίσως και 3 προσπάθησα να κολυπήσω με μπρατσάκια. Ναι, με μπρατσάκια, καλά ακούσατε!!! Ήταν πολύ αστείο, γιατί ποιος να μην μπορούσε να κολυπήσει με μπρατσάκια; Την πρώτη φορά δεν μπορούσα, αλλά όταν προσπάθησα κι άλλο τα κατάφερα! Από αυτή την ημέρα, κατάλαβα ότι εάν δεν προσπαθήσεις δεν θα τα καταφέρεις ποτέ.

Με αγάπη Ι.

Αγαπητή φίλη από την Γαλλία,

Μια μέρα που πήγα στο μπαλέτο, η κυρία μας έδειξε μια νέα άσκηση, το σπαγκάτο. Προσπάθησα πολύ μα δεν τα κατάφερα. Μια μέρα όμως τα κατάφερα με πολύ εξάσκηση. Ένωσα πολύ καλά.

Με αγάπη Ι.

Αγαπητή φίλη από την Αγγλία

Μια φορά την καθαρά Δευτέρα είχαμε πάει να πετάξουμε χαρταετό. Μόλις τον πετάξαμε με τους φίλους μας, ανεβήκαμε σε ένα βουνό.

Κ. Λ

Αγαπητή φίλη απ' την Αγγλία

Μια μέρα έπαιζα μπάσκετ στο χωριό μου με τους φίλους μου. Είχα βάλει δύο καλάθια. Η άλλη ομάδα κέρδιζε. Το σκορ ήταν 3-2. Όταν ήταν να τελειώσει το παιχνίδι, στο τελευταίο λεπτό πέταξα την μπάλα από μακριά κι έβαλα καλάθι. Η ομάδα μου ήρθε, με αγκάλιασε. Είχαμε καταφέρει ισοπαλία. Ένωσα πολύ χαρούμενος γιατί κατάφερα κι έβαλα το καλάθι.

Με αγάπη Κ.

Αγαπητή φίλη από τη Γερμανία,

Θέλω να σας πω την ιστορία για το ποδήλατο μου. Πριν ένα χρόνο δεν ήξερα να κάνω ποδήλατο χωρίς βοηθητικά ροδάκια. Νόμιζα ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δεν μπήκα ποτέ στον κόπο να το δοκιμάσω. Φοβόμουν πολύ. Μια μέρα το δοκίμασα, δεν τα είχα καταφέρει. Μετά από λίγο καιρό έμαθα. Τότε κατάλαβα ότι δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Με προσπάθεια μπορείς να τα καταφέρεις όλα.

Με αγάπη Μ.

Αγαπητή φίλη από την Ρουμανία,

Κάθε μέρα που πηγαίναμε στην θάλασσα ,ήμουν χαρούμενος γιατί έκανα κολοτούμπες μέσα. Μόλις το έμαθα , έκανα συνέχεια. Ένωθα πολύ χαρούμενος γιατί μου άρεσε και το συνήθισα . Κάθε φορά που το έκανα , το έκανα καλύτερα μαζί με φίλους.

Με αγάπη Π.

Αγαπητή φίλοι από την Ολλανδία,

Μια μέρα στο μπάσκετ με μάρκαραν όλοι. Νόμιζαν πως δεν θα τα κατάφερα. Μα ήθελα να το κάνω . έβαλα πολύ δύναμη και ΚΑΜΠΟΥΜ!!! Έβαλα καλάθι. Ένωσα πολύ χαρούμενος.

Με αγάπη Σ

Αγαπητή φίλη από την Αλβανία

Μια μέρα που ήμουν στο μαγαζί του ξαδέρφου μου είχα πάει στο τραμπολίνο με τον Παναγιώτη. Ήταν και η ξαδέρφη μου. Ο Παναγιώτης ήταν ο μόνος που έκανε κολοτούμπες. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω , αλλά μετά προσπάθησα και το έκανα με την πρώτη.

Με αγάπη Χ.